

Vraag het aan Morya



Durf vooruit te gaan

“(…) Er zijn dus bepaalde structuren aanwezig die toelaten om gemakkelijk vooruit te gaan. Weet dat je dit ook moet durven doen. Het is werkelijk een kwestie van durf, want als je het niet durft, dan kom je er gewoon niet.

Er zijn dus mensen die er niet komen, die niet vooruit durven gaan, omdat ze zichzelf voortdurend met te veel dingen uit het verleden willen confronteren.

Ze gaan op zoek naar oplossingen in het verleden en redeneren: ‘als ik maar eens wist hoe ik vroeger was, dan kon ik nu vooruit’. In heel veel gevallen gaat dat niet op. In een enkel geval kan je inderdaad door iets uit je verleden te begrijpen, ineens een sleutel in handen krijgen zodat je weet hoe je weer verder kan. In heel veel gevallen is naar het verleden kijken echter alleen maar belastend. In het hier en het nu heb je in feite voldoende informatie om te leren uit wat je meemaakt in het leven. Dit moet je ook durven doen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 2: ‘Spirituele groepen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 377

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


